

De Chinese provincie Sichuan

Tussen monniken & miljonairs

TEKST HARMKE KRAAK | FOTOGRAFIE ESTHER QUELLE
MET DANK AAN QATAR AIRWAYS (QATAR.COM) EN VAN HELDEN TRAVEL HILVERSUM (VANHELDEN.NL)

Sichuan, een provincie in het westen van China met bij 90 miljoen inwoners, kan net als de rest van de Volksrepubliek bogen op een rijke historie. En een rijke toekomst: tussen de tempels verrijzen moderne winkelcentra en het aantal miljonnairs groeit net zo hard als de gewassen op de vruchtbare grond. LXRY in het land van overvloed.

Linkerpagina
Boeddha-beeld in een van de tempels op Mount Emei.
Deze pagina
Een imitatiepanda klautert omhoog tegen de gevel van een Prada-winkel in Chengdu, de hoofdstad van Sichuan.

M

Mr. Ye, een kwikzilverige Chinees, is onze gids tijdens de rondreis door de provincie Sichuan in het zuidwesten van China. In een comfortabele Buick, met de gewiekste Mrs. Lee aan het stuur, gaan we op pad. We zijn weliswaar nog maar net geland in provinciehoofdstad Chengdu, maar de vlucht met Qatar Airways (via Doha) was zeer aangenaam, dus we kunnen er wel even tegenaan. Mr. Ye spreekt Engels: een uitkomst, want veel Chinezen in Sichuan blijken die taal niet machtig. Sichuan wordt wel 'het land van overvloed' genoemd. Chengdu ligt op een vruchtbare vlakte. Eeuwenlang werd in deze rivierstad brokaat gefabriceerd. Op zo'n vijftig kilometer van de stad beginnen de bergen. China kan bogen op een lange en rijke geschiedenis, zo ook Chengdu.

KONIJNENKOPJES

We bezoeken de boeddhistische Wuhou-tempel, waarvan de fundamenten dateren uit de derde eeuw. Binnen het tempelcomplex met lotusvijvers heerst betrekkelijke rust. In de straten buiten de tempelmuren is het een drukte van belang. Bussen, taxi's, personenauto's, scooters: alles wat toeteren kan, toetert. Achter een poort ligt Jinli Li ('Old Street'), vroeger een straat met theehuizen, nu draait het er om street food, zoals varkensneusjes en konijnenkopjes. "Konijnenkopjes met rode peper zijn een delicatessen voor jonge meisjes", zegt Mr. Ye met een pokerface. Hij meent het. We verbazen ons al nergens meer over. Hippe jonge Chinezen met selfiesticks dragen op het hoofd een plastic bloempje op een steeltje. "Al twee jaar een trend", aldus Mr. Ye. We rijden naar het ultraluxueuze winkelgebied Tai Koo Li met topwinkels van Gucci, Versace en Hermès. Zelfs de Starbucks is er mooi. Tai Koo Li ligt aan Dacisi Road, naast de



Klosgewijs
Aankomst in Dujiangyan;
paksoisoepp; bar in vijfsterren-
resort Howard Johnson in Qing
Cheng Shan Town; Starbucks in
Chengdu; theeservies in Kuan
Zhai Xiang Zi, Chengdu.



Reliëfkunst in de straten van
irrigatiestadje Dujingyan.

Terwijl monniken in bruine gewaden hun rituelen uitvoeren, drentelen nog geen tien meter verderop elegante Chinese dames rond met Gucci-tassen. Nu al telt China meer miljardairs dan Amerika

boeddhistische Daci-tempel. Het contrast tussen deze sierlijke oude tempel en de hoogbouw eromheen is fascinerend. Terwijl monniken in bruine gewaden hun rituelen uitvoeren, drentelen nog geen tien meter verderop elegante Chinese dames rond met Gucci-tassen. Nu al telt China meer miljardairs dan Amerika. "Over dertig jaar is China de VS op alle fronten voorbijgestreefd", weet Mr. Ye zeker. Ook IFS Luxury Centre, een blok verder, is een chique mall. Tegen de gevel van een Prada-winkel klautert een imitatieruizenpanda omhoog. Prachtige traditionele winkels treffen we in Kuan Zhai Xiang Zi ('Wide and Narrow Street') in het hart van Chengdu. De geschiedenis van deze straatjes gaat terug tot de Qing-dynastie (1644-1911). Zijden gewaden, delicate kamerschermen en popperige theeserviezen van rarfijn porselein zijn er te koop. "Het zijn beroemde straatjes", zegt Mr. Ye. "Speciaal hiervoor komen de rijken uit Peking en Shanghai naar Chengdu. Voor hen is het attractie nummer één."

TIENKOPPIGE BOEDDHA

Na de luxe van de stad volgt de eenvoud van de natuur. We gaan op weg naar Mount Emei, de heilige berg met de tienkoppige boeddha. We nemen de toeweg vanuit Chengdu. Deze voert langs de plaats Meishan, waar, zo vertelt Mr. Ye, ruim duizend jaar geleden ten tijde van de Song-dynastie de Shakespeare van China leefde. Het is de poëet Su Dong-Po alias Su Shi (1037-1101). Hij dichtte regels als: 'Waarmee kan ons leven worden vergeleken? Met een vlucht



Van boven naar beneden
Historisch straatje in
Duijiangyan; straatkapper in
Leshan; winkelgebied Tai Koo
Li, Chengdu; Gucci-pand
in Tai Koo Li.

Van boven naar beneden
Scenic spot Ma Li Leng Jiu in
Black Bamboo Valley; gouden
tempel op Mount Emei.



Booming China

Hoewel China's economie behoorlijke ups en downs kent, timmert 'het land van de toekomst' onmiskenbaar aan de weg.

- **Real estate** | In Wen Jiang Town (regio Chengdu) wordt in maart 2017 vijfsterren Banyan Tree-resort Laguna opgeleverd. Ook in Chengdu zelf verrijst het ene na het andere gebouw. 'The future is coming', staat te lezen bij een bouwproject.
- **Highspeedtrein** | Deze aerodynamische hogesnelheidstrein met visvormige kop verbindt Chengdu met vele andere steden. De reistijd naar Leshan is slechts een uur. De rit van Chengdu naar Tibet duurt iets langer: 26 uur.
- **IMF & de yuan** | Nadat China al eens had overwogen een Chinees IMF te starten, werd onlangs bekend dat het IMF de yuan (renminbi) per 1 oktober 2016 zal opnemen in de SDR (Special Drawing Rights), een mandje sterke valuta waartoe ook de dollar, euro en yen behoren.
- **Chinees ruimtevaart** | China was na Rusland en de VS het derde land dat een mens de ruimte in stuurde. En de ambities zijn nog groter. Zo wil China ruimtestations gaan bouwen. Daarbij schuwt het internationale samenwerking niet. Ook Nederlandse bedrijven zijn erbij betrokken.

ganzen, neerdalend in de sneeuw, soms een spoor nalatend van hun doortocht.' Vanaf de voet van Mount Emei naar de top is het nog zo'n twee uur rijden. Door mistvlagen meanderen we omhoog over een smalle bergweg tot we niet verder kunnen. Vanaf dit punt is het nog een half uur lopen naar een gondel die naar de top gaat. Langs de looproute staan kramen met opgezette vlinders, zoals de Dead Leaf Butterfly, die oogt als een dor blaadje, maar opengevouwen de mooiste kleuren heeft. De Chinese naam is Ku Ye Die. Vermakelijk zijn de Tibetaanse apen die door de bomen slingeren en appels gappen van verbaasde passanten. De top van Mount Emei, de Golden Summit, ligt op ruim drieduizend meter hoogte. We bevinden ons letterlijk in de wolken. In de diepte ontvouwt zich een mystiek en mysterieus landschap. De zon breekt door en tussen de kliffen hangen mistflarden. Er zijn drie moderne tempels op de berg, een gouden, zilveren en bronzen. De grootste blikvanger is de Gouden Boeddha, een beeld met tien hoofden. "Het belangrijkste hoofd kijkt in de richting van Tibet", licht Mr. Ye toe. In zijn hand houdt de boeddha een toverstaf van puur goud. We aanschouwen hoe mensen fakkels aansteken en eerbiedig buigen voor de Gouden Boeddha. Ook verbranden ze papertjes ten einde een goede gezondheid, rijkdom en geluk te verwerven.

WILDEMANNEN

Emei Shan City is een neonverlichte plaats in de omgeving van Mount Emei. In het Sheng Xiang Emei-theater in deze stad wonen we 's avonds de Sichuan Opera bij, een show van een Cirque du Soleil-achtig gehalte. Het beroemdste theater voor Sichuan Opera ligt overigens in Chengdu en heet Fu Rong Guo Cui. Na het ontbijt in Anantara Emei Resort & Spa doen we mee aan een dansritueel. Mannen van de bergstam Yi houden elk de uiteinden van lange bamboestokken vast en tikken die tegen elkaar. De bedoeling is op het ritme eroverheen te springen zonder de stokken te raken. Het is niet gemakkelijk. Tijd om weer *on the road* te gaan. Ditmaal rijden we over een landweg langs eenvoudige dorpjes, waar maïskolven hangen aan de muren van de huizen. We slingeren omhoog door steeds onherbergzamer gebied en komen na een lange rit uit bij een imposante blauw-zwar-



The International Butler Academy

The International Butler Academy (TIBA) in Chengdu is opgericht door Robert Wennekes, tevens eigenaar van de gelijknamige academie in Nederland. Wennekes: "Al jaren liep ik met het plan rond. China is de grootste markt voor butlers. In hotels, resorts, villa's: overal zijn ze gewenst. Dankzij Langji, een Chinees bedrijf in luxevastgoed dat ik goed ken, werd mijn Chinese droom werkelijkheid." De academie in Chengdu werd in juli 2014 geopend en is gevestigd in villawijk Yuanxiang. De butlerschool in Nederland verhuisde onlangs van Valkenburg naar een voormalig klooster in Simpelveld. "Het klooster hebben we tot Nederlands grootste privévilla omgebouwd, met 7.500 vierkante meter. De opening in november 2015 was een enorme happening." BUTLERSCHOOL.COM



Linkerpagina kloksgewijs Naambordje van de Butler Academy in Chengdu; een moderne modewinkel met op de achtergrond de Daci-tempel; street food in Kuan Zhai Xiang Zi; hostess in traditionele klederdracht; tijd voor een selfie; keramieken theefles in de boetiek van resort Howard Johnson. Deze pagina Ritueel bij een Tao-tempel.



Brug naar Mi-Du Hotel in Black Bamboo Valley.

Vijfsterrenluxe

- **Intercontinental Hotel in Chengdu** heeft alle kenmerken van een comfortabel vijfsterrenhotel. Het is een architectonische *landmark* met service van ongekend niveau. Het is verbonden met de luxueuze shopping mall Global Center.
INTERCONTINENTAL.COM
- **Anantara Emei Resort & Spa in Emei Shan City** is een spahotel in Thaise stijl met mooie lobby, bibliotheek en majongkamer (Chinezen zijn dol op dit gokspel). De lotusvormige *hot tub* buiten is een blikvanger. De villa's hebben een privézwembad.
EMEI.ANANTARA.COM

- **Hong Zhu Shan Hotel bij Mount Emei** bestaat uit diverse gebouwen. Gebouw 7 in zenstijl is de mooiste. Het is ontworpen door Chinese architecten en gericht op de zakelijke markt. De suites hebben een balkon met *hot tub* en kijken uit op de bergen, bossen of het meer.
HZSHOTEL.COM
- **Howard Johnson Conference Resort in Qing Cheng Shan Town** biedt vipvilla's met eigen sauna en zwembad. Goed gastheerschap staat er hoog in het vaandel. In de sfeervolle lobbybar tokkelt een dame op de guzheng, een taoïstisch snaarinstrument.
RESORTCHENGDU.HOJOCHINA.COM



Het prachtige Gebouw 7 van vijfsterrenresort Hong Zhu Shan bij Mount Emei.

De hotelstaf is in opperste verwondering als we inchecken. In deze streek komen vrijwel alleen Chinezen. De medewerkers hebben zelfs nog nooit een paspoort gezien

te poort in het kale landschap. Het is de toegangspoort tot Black Bamboo Valley, oftewel Hei Zhu Gou. We rijden onder de poort door en na kilometers niemandsland doemt een hotel op. Mi-Du Hotel bestaat uit een stenen hoofdgebouw en houten chalets. Naast de entree is een zwembad tussen de rotsen. De hotelstaf is in opperste verwondering als we inchecken. In deze streek komen vrijwel alleen Chinezen. De medewerkers hebben zelfs nog nooit een paspoort gezien. Het valt ons wel op hoe elegant gekleed de meeste gasten zijn. "Het zijn mensen uit de stad. In hun vakantie komen ze naar Black Bamboo Valley om te genieten van de natuur en de rust", zegt Mr. Ye. De volgende dag maken we ons op voor een boswandeling. Honderden traptreden door dichtbegroeid woud leiden via een berghelling omhoog langs watervallen. Zelfs vrouwen op Assepoesterhakjes wagen de klim. 'China's Bermudadriehoek' is de bijnaam van dit mysterieuze, ongerepte woud. Er groeit niet alleen bamboe, maar ook bomen die oorspronkelijk alleen in China en Japan voorkomen, zoals de naar kaneel geurende hartjesboom. Mr. Ye vertelt een spannend verhaal over een groep Chinese tieners die een paar jaar geleden spoorloos verdwenen. Het gerucht wil dat ze door wilde mannen zijn meegenomen – half aap, half mens – die diep in dit woud zouden leven. Het angstaanjagende relaas zijn we vergeten, zodra we via stepstenen een watertje oversteken en uitkomen in een lieflijke vallei te midden van de bossen en bergen. Het is *scenic spot* Ma Li Leng Jiu, een onbeschrijflijk mooi en paradijselijk moerasland, waar wilde bloemen bloeien en paarden grazen.

Keuken van Sichuan

De keuken van Sichuan staat bekend om zijn pit: rode pepers zetten de keel in brand. Erbij wordt thee gedronken, zoals de graan-thee barley. Niet alle gerechten zijn spicy. Tijdens onze reis was Gong Boo Ji Ding bij ons favoriet, een heerlijke schotel van kip met rijst, groenten en pinda's. Sichuan kent regionale specialiteiten als Leshan-lychees, Xiba-gember en Ebian-bamboe-scheuten. Een fenomeen in Sichuan is *hot pot*, waarbij het gezelschap, gezeten aan een ronde tafel, stukjes groente en vlees in een pan met hete bouillon doopt, een traditie van meer dan duizend jaar oud.

Kloksgewijs
De tienkop-pige boeddha op Mount Emei; servies op de hotelkamer van vijfsterrenresort Hong Zhu Shan bij Mount Emei; bamboepad in de Panda Base, Chengdu.



Jimli Li ('Old Street') in Chengdu.



Zwembad tussen de rotsen bij Hotel Mi-Du in Black Bamboo Valley.

WOUDREUZEN

Leshan is een vriendelijke stad met mooi onderhouden stadsparken en gezellige winkelstraten. Het voelt prettig terug te zijn in de bewoonde wereld. "Leshan betekent *happy mountain*", zegt Mr. Ye. Een monument is de Giant Buddha. Deze zittende boeddha uit de Tang-dynastie is gehouwen uit rode bergsteen en dateert van de achtste eeuw na Christus. De boeddha is 71 meter hoog. "Als hij staat, is hij honderd meter", grapt Mr. Ye. De boeddha moest Leshan beschermen tegen overstromingen en staat op het kruispunt van drie rivieren. Vanaf de boulevard in Leshan kunnen we het enorme beeld al zien aan de overkant van de rivier. De boeddha is gehouwen tussen twee rotsen om hem te beschermen tegen de elementen. Daardoor is hij door de eeuwen heen goed geconserveerd gebleven. Met een vissersbootje varen we erheen. Naast boeddhisme kent China het taoïsme. Taoïsten worden vaak afgebeeld met een lange witte baard; deze staat voor een lang leven. Volgens het taoïsme bestaat niets zonder het tegendeel: yin en yang. Een vooraanstaand taoïstisch tempelcomplex bevindt zich op de heilige berg in de plaats Qing Cheng Shan, op tweehonderd kilometer van Leshan. Het complex is tweeduizend jaar oud en geldt als de geboorteplaats van het taoïsme. Ook wij bezoeken dit tempelcomplex. Dichter bij de bron van het taoïsme kunnen we niet komen. Wie wilde toetreden tot de Tao-tempel, diende vijf kilo rijst te doneren aan de leider. Vanaf de entree leiden verschillende paden tussen de eeuwenoude bomen, imposante woudreuzen, steil omhoog naar tientallen tempels en paviljoens. Een aardbeving in 2008 richtte verwoestingen aan, maar het tempelcomplex werd gerestaureerd. Bij een van de bontgekleurde tempels slaat een taoïstische monnik in trance op een schaal. Het zijn bezwende klanken die mijlenver reiken.

REUZENPANDA'S

Een laatste reisdoel, voor we terugkeren naar Chengdu, is het stadje Dujiangyan. Mrs. Lee manoeuvreert de auto behendig door het drukke verkeer. Vlak voor we het stadje inrijden, passeren we een hypermodern lotusvormig gebouw dat telkens van kleur verspringt. Het effect doet denken aan de *face changing* zoals we die zagen bij de Sichuan Opera, waarbij de artiesten razendsnel van masker wisselen. Het gebouw blijkt het informatiecentrum te zijn van een nieuwbouwproject. Het stadje zelf is juist zeer historisch. Platanen flankeren pittoreske oude straten. In een atelier zien we een

REISAANBIEDING

CHINA / SICHUAN

Ongekende schoonheid en eeuwenoude cultuur

VIA VAN HELDEN TRAVEL, EXCLUSIEF MET QATAR AIRWAYS

Kloksgewijs: Lotusvormig informatiecentrum van een nieuwbouwproject in Dujiangyan; poort naar tuin met bonsai-boompjes in het Wuhou-tempelcomplex in Chengdu; kauwen op een bamboestengel; panda verzorging in Panda Base, Chengdu.

kalligraaf aan het werk en op een pleintje beoefenen vrouwen tai chi. Dujiangyan is een beroemd irrigatiestadje. Al in 256 voor Christus werd hier een dam aangelegd om de Minjiang-rivier, die de stad deed overlopen, in bedwang te houden. Tevens werd een web van irrigatiekanalen aangelegd om de omliggende rijstvelden van water te voorzien. Een onvoorstelbaar staaltje watermanagement uit de oudheid. Hoe de kanalen gegraven zijn zonder explosieven om het gesteente te verpulveren, is een raadsel. Dujiangyan staat op de Werelderfgoedlijst (net als Mount Emei, de Giant

Buddha en de heilige berg Qing Cheng). Eenmaal terug in Chengdu nemen we een kijkje bij The International Butler Academy, opgericht door landgenoot Robert Wennekes, en gaan we naar de panda's. Panda Base in het noorden van Chengdu bestaat uit een bamboebos, waarin we van verblijf naar verblijf lopen. Naast de zwart-witte reuzenpanda's leven er in het reservaat ook rode panda's, pluizige dieren met een lange staart. De eerste reuzenpanda die we zien, staat wat voor zich uit te filosoferen – een koddig gezicht. Elders luiert een panda heerlijk in een boom. En weer verderop

buitelen twee jonge panda's speels over elkaar heen. Zij trekken veel bekijks. Jonge panda's roepen 'gee gee' als ze willen eten, hebben wetenschappers onlangs ontdekt (bron: China-daily.com). Ook in het wild leven nog een paar reuzenpanda's, onder meer in Black Bamboo Valley. Reuzenpanda's voeden maar één jong tegelijk op, andere baby's verstoten ze. Een kindpolitiek van Moeder Natuur. Het einde van China's echte eenkindpolitiek lijkt in zicht: de regering heeft aangegeven het beleid te zullen versoepelen. Of de daad bij het woord gevoegd wordt, zal de toekomst uitwijzen. ▀

Wilt u de ongekende schoonheid en eeuwenoude cultuur van China in al haar glorie zélf beleven? Laat u onderdompelen in de oriëntaalse sferen van exotische markten, groene rijstvelden, overheerlijke gerechten met de zo specifieke specerijen in combinatie met warme gastvrijheid en service. Een ongekende ervaring voor het leven.

VAN HELDEN TRAVEL is dé reisspecialist voor een LIFETIME EXPERIENCE OP MAAT, altijd volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen én meer! U wordt geleid naar bestemmingen die voor anderen verborgen blijven. Of u nu met uw partner, gezin, klein of groot (privé of zakelijk) gezelschap wilt reizen, uw reis wordt met de grootst mogelijke aandacht en perfectie voor u samengesteld. Van Helden Travel is expert in het creëren van een onvergetelijk belevenis die u voor altijd zal blijven koesteren.

Een impressie:

- Wat dacht u van bijvoorbeeld het bezoeken van het bijzondere People's Park – en beleef de traditionele sword dance, thai-chi, kung fu.
- Word overweldigd door de grootste Boeddha ter wereld (71 meter hoog) in Leshan, bewonder het vanaf de Min River, of neem een kijkje bij zijn oren, of tenen (8,5 meter hoog).
- Raak in hogere sferen bij de Wenshu Temple, de best bewaarde Boeddha tempel in Chengdu.

- Beleef zo'n honderd panda's van dichtbij in het grootste Panda Centre ter wereld in Bifengxia. Doe mee aan een *volunteer programme* en help met het voeren van fruit en bamboe en met badderen.
- Geniet van heerlijke traditionele Szechuaanse gerechten als Mapo Doafu.
- Verblijf in de meest idyllische hotels en resorts

Dit is slechts een klein tipje van de 'Hanfu' van wat Van Helden Travel voor u zou kunnen organiseren. Want waar u ter wereld ook naar toe wilt, deze specialist in topclass travel weet overal feilloos de weg.

Ter indicatie: Een volledig verzorgde 11-daagse MAATWERK rondreis heeft u vanaf 2.689 euro per persoon, afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Uiteraard korter/langer mogelijk. Vluchten met Qatar Airways.

Nieuwsgierig naar wat Van Helden Travel specifiek voor u kan betekenen? Aarzel dan niet om contact op te nemen voor een inspirerend, persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

VAN HELDEN TRAVEL, Nieuweg 42, 1214 GV Hilversum

Office: +31 (0)35 6 211 411

info@vanheldentravel.nl

www.vanheldentravel.nl

